

Nyhedsbrev

Slægtshistorisk Forening Guldborgsund



Velkommen til en ny sæson, Forår 2017

Kontingent for 2017: Nordea Konto 0677-0807843451

Prisen for enkelt medlemskab kr. 185.

Dobbelt medlemskab kr. 235 - Gæstekort til foredrag Kr.50

Skulle du have problemer med at få klaret kontingentfornyelsen er du velkommen til at kontakte kassereren.

Foreningens hjemmeside:

[http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk /index.html](http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/index.html)

Vi er også på Facebook

<https://www.facebook.com/slaegtshistoriskforeningguldborgsund>

Foredragene holdes, hvis ikke andet er anført kl. 13 på Kulturforsyningen, Musiksalen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

Bestyrelse:

Formand: Yvonne Christiansen, Stubmøllevej 16, Systofte, 4800 Nykøbing F. tlf. 54 86 83 63.

yvonnechristiansen1010@gmail.com

Al brevpост bedes venligst sendt til ovennævnte adresse.

Næstformand: Kate Andersen, Rodemarksvej 7, 4850

Stubbekøbing, tlf. 54 44 41 64 - ro7.kate.andersen@gmail.com

Kasserer: Mogens Allerup, Sørupvej 15, 4863 Eskilstrup,

tlf. 54 43 60 48 - allerup@7.tele.dk

Medlemsansvarlig: Margit Pedersen, Nr. Alslev Birkevej 6.

4840 Nr., tlf. 23 24 37 69. - margit@nanet.dk

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Hersø Hansen, Østervang 18, 4990

Sakskøbing, tlf. 23 43 52 20. Jh-hersoe@mail.dk

1. Suppleant: Arne Skjelmose, Gåbense Strandvej 61 f. 4840 Nr.

Alslev tlf. 21 75 28 59. Arne.skjelmose@gmail.com

Sekretær og suppleant: Lis Lund, Skovtoften 9, 4800 Nykøbing

F., tlf. 54 85 95 85 -

info@slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk

Revisor: Jørgen Gammel, Donnemosevej 4, Karleby, 4800

Nykøbing F tlf. 54 44 72 55 - gammel@nypost.dk

Rev. Suppl: Jørn Ringsing, Korsvej 1 b, 4894 Øster Ulslev,

tlf. 54 86 51 25 - j.ringsing@gmail.com

Formandens hjørne.

Denne gang vil jeg gerne slå et slag for alle vores arkiver – de store og de små – de statslige og de lokale. Selv om mere og mere slægtsforskning foregår foran pc'en kommer vi ikke udenom, at det fortsat er vigtigt, at man møder fysisk op på de forskellige arkiver. På dem ligger der oplysninger, dokumenter og billeder som aldrig vil blive tilgængelige på nettet. Og kun ved fysisk at benytte arkiverne og dermed godtgøre deres berettigelse, ja kun på den måde kan den enkelte være med til at bibeholde det serviceniveau og de åbningstider som findes i dag rundt om i landet. Kun med vores besøg kan vi værne om arkiverne og de skatte som de fortsat gemmer.

Men sagt i samme åndedræt, så er jeg ligesom alle andre blevet dybt afhængig af alle de nye oplysninger som med jævne mellemrum lægges på nettet, med hjælp fra alle de dygtige og flittige indtastere. For tiden arbejdes der med at digitalisere ansøgningerne til Erindringsmedalje, Dødsattester for Odense og Svendborg og snart også Lolland – Falster 1921-1923, Vaccinationsprotokoller 1812-1925 for Sjællandske og Lollandske lægedistrikter, Protokoller fra Fødselsstiftelsen og Folketællingskort fra den Sønderjyske samling. Du kan med fordel jævnligt se på Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk efter nyheder.

Samtidig er det også vigtig lige at nævne hjemmesiden www.arkiv.dk som er mere end 500 arkivers store database. Der lægges dagligt nyt materialer på databasen, så fortvivl ikke, hvis du søger billeder af den lokale brugs, mølle eller Tante Oda, måske – måske ikke findes billederne eller andet materiale i databasen allerede eller måske bliver det digitaliseret lige om lidt. Du kan bl.a. finde oplysninger om billeder, arkivalier, bøger og artikler, film og lydoptagelser.

Alle disse oplysninger bliver en hjælp, når den gode historie i din slægtsforskning skal skrives.

Håber at I alle har haft et dejlig slægtsforsknings år 2016.

På gensyn i 2017 *Yvonne Christiansen*

Siden sidst:

24. september 2016

Emne: Uægte børn og arme kvinder, (DIS) v/ Michael Dupont



Michael Dupont, overassistent i Rigsarkivet holdt et velbesøgt og interessant foredrag. Michael Dupont fortalte indgående om faderskabssager, Fødselsstiftelsen i København, hvortil kvinder fra hele landet kom for at føde i hemmelighed, samt om udlagte barnefædre, der blev dømt til at yde betaling til børnene. Foredraget indeholdt nyttige oplysninger om i hvilke forskellige arkiver og protokoller på internettet, man kan finde disse sager om "uægte børn". Formålet med en faderskabssag, er at fastlægge hvem der er far til et barn født uden for ægteskab. Faderskabet kan afgøres ved dom, eller ved at barnefaderen erkender faderskabet.



Siden 1763 har den udlagte barnefader haft pligt til at betale til barnets forsørgelse. Størrelsen af børnebidraget fastlægges i en alimentationssag. Sagerne findes typisk i amtsarkiverne, statsamternes arkiver samt i Justitsministeriets arkiv.

29. oktober 2016 ”Svenske jernbanearbejdere, roepolakker og andet godtfolk” var titlen på et foredrag afholdt af Museumsinspektør ved Immigrantmuseet, Susanne Krogh Jensen i Guldborgsunds Slægtshistoriske forening på Kulturforsyningen i Nykøbing F.

I foråret 1893 kom de første 400 polske landarbejdere til Lolland for at arbejde i roemarkerne. Det var startskuddet til 36 års arbejdsindvandring af de såkaldte roepolakker, der som sæsonarbejdere kom til Danmark. Siden midten af 1800-tallet var der allerede indvandret tusindvis af svenske arbejdere, som fandt beskæftigelse som tjenestepiger, jernbanearbejdere, stenhuggere osv. Mange danskere er i dag efterkommere af disse to indvandrergrupper. Foredraget tog udgangspunkt i Immigrantmuseets databaser over arbejdsophold, indfødsret og udviste personer. Alt i alt et godt foredrag for de 49 fremmødte slægtsforskere og andre interesserede tilhørere



19. november 2016:

Danskerne i fest og glæde. (FU) v./ Pia & Per Sørensen

Den 19. november afholdt Slægtshistorisk Forening Guldborgsund årets sidste foredrag. Dagens foredragsholder var Per Sørensen, som sammen med sin kone Pia ved flyglet tog forsamlingen med gennem århundredes måde at danse på, i forbindelse med livets og års fester. Forsamlingen hørte blandt andet om, hvordan dans var en del af fester og fornøjelser i gamle dage og at dans blev anset som dannelse og derfor vigtig, når man skulle omgås andre.



Medlemmernes sider:

Den danske te-historie af Annette Hoff

Jeg fandt ud af at der var skrevet en bog om te, og da jeg er tedriker, lånte jeg den på biblioteket. Det var en sjov oplevelse at læse Danmarks historie gennem teen, og alt hvad den førte med sig bl. a. at de fine fruer, der gik på visit var ædru når de gik hjem, efter at teen var kommet til Danmark. Det var de rige der først fik teen, men langsomt vandt den indpas hos flere og flere.

Jeg læste i et skifte efter en af mine 3 x tipoldeforældre, at de havde tekopper, det var i 1839 i Vignæs. En anderledes måde at læse Danmarks historie på.

Der er også skrevet en bog om kaffe: ”Den danske kaffehistorie”, også skrevet af Annette Hoff.

Margít.

Arvefæsteparcellist Lars Nielsen Ploug i Gloslunde sælger sin ejendom til sin svigersøn, Hans Nielsen Den 20 december 1859.

I 1859 var man nød til at sikre sin alderdom noget anderledes end man gør i dag. I skødet kan man læse hvordan Lars Nielsen Ploug sikrede sig. Jeg har her udarbejdet et udsnit af hvad der står i skødet.

Lars Nielsen Ploug: Jeg forbeholder mig imidlertid at udtage af boet følgende effekter til mit eget udelukkende brug i min levetid: Et sengested 3 dyner, 2 lagner og 1 kort hovedpude, 3 par lagner, et bord, to stole, en klædekiste, 1 kakkelovn, 2 gryder, en messingkedel og en kedelkrog, hvilke genstande imidlertid ved min død igen tilfalde husets ejer som hans ejendom, hvorimod mine gangklæder, er som de ved min død befinder sig er ham uvedkommende og deles i mellem mine 2de sønner.

Køberen eller husets følgende ejer tilpligtes, når jeg ved døden er afgået, at bekoste min hæderlige og anstændige begravelse efter egnens skik og brug. – fremdeles forbeholder jeg mig fri bopæl i det herved solgte hus, så længe jeg lever, i den stue, som er i huset med adgang til køkkenet. Derfor tilpligtes husets ejer så længe jeg lever, at forsyne mig med fornøden vask og renlighed, at lade mine klæder reparere samt at tillave min føde. Foruden tilpligtes køber og efter følgende ejer at yde mig så længe jeg lever frit ophold og underhold i huset hos sig og ved sit eget bord, mad og drikke, som han selv nyder, de fornødne klæder, pleje opvartning, lægehjælp og medicin i sygdomstilfælde, alt som køber kan være det bekendt, og som jeg kan fordrø det. – Men skulle jeg ikke være tilfreds med at nyde underhold og ophold fra husets ejer, da skal han være pligtig til at yde mig følgende årlige underhold (undertægt), der leveres med gode, sunde og forsvarlige varer, ethvert års Mortensdag, stedes forud for det løbende år og første gang til den Mortensdag, som indtræffer ½ år efter, at huset er tilvaret at præstere undertægt, nemlig 2 tdr. rug, 2 tdr. byg ½ td. hvede, ½ td. Malt, 2 pund humle, 1 lispund smør, 2 skp. Æbler, 4 fede gæs, levende a 11 pund stykket, 2 fede lam med ulden på a 4 lispund stykket, 1 fed gris på 13 lispund, levende vægt, 2 favne godt fyrrebrænde samt 12 rdl. – tolv rigsdaler – i penge.

Så længe fornævnte, min svigersøn, og hans nu havende hustru, min datter eller en af dem er levende og besidde det herved overdragende hus, nedsættes undertægten til 2 gæs som anført, 1 lam, halvdelen af en

fed gris, alt efter de opgivne størrelser, årligt samt pengeydelsen til 6 rdl. Årligt, hvorimod alle øvrige genstande som foran specificeret, ligefuldt leveres mig.

Såfremt min datter skulle dø forinden jeg, og køberen derfor tage sig en anden kone, da skal han være pligtig til at holde et fruentimmer til min egen udelukkende opvartning, hvortil husets ejer selvfølgelig fremdeles skal være pligtig, om også køberen min svigersøn, ved døden afgår. Jeg syntes jo nok at Lars Nielsen Ploug lagde mange byrder på sin svigersøn og eventuelle andre ejere af ejendommen. Svigersønnen slap dog for besværet da Lars kun levede 4 år efter dette skøde.



Jørgen Hersøe

Hvad man kan opdage ved slægtsforskning.

Da jeg for nogle år siden ledte efter oplysninger om min mors morfar - altså en af mine oldefædre - fandt jeg nogle spændende oplysninger om denne oldefars lillebror.

Min oldefar hed Michael Rasmussen. Han blev født den 4/5 1835, i Skovhuse som var/er en lille landsby i Øster Egesborg sogn, beliggende i trekants området Vordingborg, Mern, Kalvehave.

Han boede hele sit liv i Skovhuse, på et lille husmandssted under herregården Lilliendahl, hvor han også døde knapt 64 år gammel den 15/2 1899.

Michael havde en lillebror som hed Jacob Rasmussen. Jacob var født

den 1/2 1839.

Ligesom storebror Michael var også han født og opvokset i Skovhuse. Men til forskel fra storebror tilbragte Jacob størstedelen af sit liv i det store udland. Jacob emigrerede nemlig i en ung alder til USA.

Som gammel mand fortalte Jacob lidt om sit liv til sine efterkommere:

Sammen med sine to ældre søskende voksede han op i meget fattige kår. Allerede som 11-årig måtte han ud og arbejde. Han blev tvunget til det på grund af de fattige kår familien havde.

Allerede som ung var Jacob god til at bruge sine hænder. Han fik aldrig en uddannelse, men det viste sig, at han havde evner som hjulmager og tømrer. Han fik ry for at være en dygtig håndværker og ved flid og energi blev han en sand mester på disse håndværk.

Ligesom den øvrige familie var Jacob opvokset i den lutheranske tro. Da han var 23 – 24 år gammel skete der det, at han en dag hørte et rygte om, at en god ven havde tilsluttet sig mormonerne. Jacob tænkte, at det vist måtte være en spøg og tog en dag hen og besøgte vennen. Jacob kom lige til spisetid og blev budt indenfor.

Der blev taget godt imod Jacob med mad og drikke, og de to venner endte med at sidde til den årle morgenstund og diskutere religion.

Vennen fortalte om mormon-kirkens stifter Joseph Smith, om hans lærdom og visioner. Snakken varede ved hele natten, og da morgenen gryede, var han klar over, hvor han hørte til.

Den 10. februar 1863 blev der, i en nærliggende dam, hugget et tilpas stort hul i den 15 cm tykke is. Her blev Jacob døbt/gendøbt.

Derefter traf han beslutningen om hurtigst muligt, sammen med andre troende mormoner, at komme til ”det hellige land Zion”/Utah i USA. Da Jacobs familie hørte om hans tilslutning til mormonerne, mente de, at han var blevet vanvittig og besat af onde ånder.

Sammen med andre mormoner sejlede han via Liverpool i England til New York. De ankom til New York den 1. august 1863.

Fra New York gik turen med oksekærrer nu gennem den amerikanske prærie, indtil de den 12. september 1863 nåede Salt Lake City. Det var en meget hård og farefuld færd. F.eks. skete det at nogle okser gik

amok og dræbte to af selskabet, og de måtte beskytte sig mod angreb fra indianerne. Men de nåede frem til deres mål.

I rejseselskabet havde der også været en ung pige som hed Nelly. (Hun var fra Helsingør i Frederiksborg Amt og hed oprindelig Nille Olsdatter). Jacob og Nelly forelskede sig i hinanden og den 17. juli 1864 blev de gift. Nelly fødte to drenge, men familiens lykke blev kort. Den 14. oktober 1869 døde Nelly og den ene af drengene.

Det gav Jacob et knæk og han var ved at miste troen på livet og menneskene.

Men han skulle leve videre for sin søn og omkring et år senere, den 21. november 1870 giftede han sig igen. Denne gang ikke kun med en, men med 2 kvinder. Endda med to søstre! Susannah- og Emma Barker fra Bedford Shire i England. Med Susannah fik Jacob 12 børn - 3 døtre og 9 sønner. Med Emma fik han 11 døtre og 3 sønner.

Jacob, som oprindelig var døbt og navngivet Jacob Rasmussen, tog i USA (1864/1865) efternavnet Michaelson - efter faderens fornavn.

Ved en amerikansk folketælling i 1880 oplyses det, at hans erhverv er tømrer, i Saint Charles, Bear Lake, Idaho. Jacob blev 89 år og døde den 5. december 1928 i Afton, Lincoln, Wyoming i USA. Den 9. december 1928 blev han begravet på Saint Charles Cemetery, Saint Charles, Bear Lake, Idaho, USA. Jacobs storebror Michael blev kun 64 år og var kun omk. 166 cm høj. Jacob blev 89 år og var mere næsten 20 cm højere end lillebror, nemlig 184 cm.

Oplysningerne (og billeder) fra Jacobs liv i Utah fandt jeg i mormonernes website: <https://familysearch.org/>

Mogens Olsen 184 cm.

Oplysningerne (og billeder) fra Jacobs liv i Utah fandt jeg i mormonernes **website:** <https://familysearch.org/>

Mogens Olsen

Slægtsforskning & Facebook

For ca. 1 år siden efterlyste jeg oplysninger om nogle aner på Facebook. Omgående fik jeg en henvendelse fra en ukendt slægtning og efter et par dage fik jeg endnu en henvendelse. Det var fra en dansk

dame der har boet på Gran Canaria i 50 år. Hun skrev at hun havde en del oplysninger om samme slægt. Det ville hun sende til mig hvis jeg var interesseret, men jeg skulle vide, at det var lidt rodet.

Jeg blev meget glad da jeg fik tilsendt en masse oplysninger. Noget vidste jeg i forvejen, men meget kendte jeg ikke til. Fra den slægtning som kontaktede mig først har jeg siden fået tilsendt 490 A4 sider med oplysninger om slægten siden 1577. Det er et stort arbejde at kontrollere alt dette materiale, for der er en del fejl.

Specielt oplysning om de yngste generationer har jeg været glad for – det er jo de sværeste at finde. *Vita*

Medlemseftermiddag med Knaster i din slægtsforskning

Alle har en gang imellem brug for at vende problematikker i ens slægtsforskning med ligesindede. Slægtshistorisk Forening Guldborgsund afvikler derfor et lukket medlemsarrangement lørdag den 8. april, hvor alle medlemmer får mulighed for at mødes på kryds og tværs for i fællesskab, at hjælpe hinanden videre med disse problematikker, knaster og knuder i den enkeltes slægtsforskning. Som noget nyt beder vi denne gang om tilmelding til arrangementet på mail: [Sekretaersfg@outlook.dk](mailto:Sekretarsfg@outlook.dk) senest tirsdag den 4. april, så der er borde og siddepladser nok.

Husk pc eller andet materiale, så du bedst mulig kan sætte andre ind i dine problematikker.

Ud over at alle hjælper alle, er der allerede planlagt emner som:

- Får du taget backup af din slægtsforskning
- Bruger du Ancestry på dit lokale bibliotek
- Har du et skifte, du er kørt fast i
- Driller det gotiske
- Anernes efterslægt og det at forske i 1900-tallet
- Sidder du fast i Legacy og har brug for hjælp
- Har du brug for en sparringspartner eller mentor i din slægtsforskning – evt. med base på dit lokale bibliotek

Foreningen håber med dette arrangement at det enkelte medlem får mulighed for at knytte kontakt til andre medlemmer under mottoet:

***- Ingen slægtsforsker kan vide ALT, men sammen kan vi vide -
og dermed finde meget***

Derfor er det godt at være en del af et netværk. Det den ene ikke ved - ved den anden måske. DERFOR: Spørg dig frem, når du sidder fast.

Sted og tid: Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing, kl. 13-15

Program:

Forår 2017 i Slægtshistorisk Forening Guldborgsund

Lørdag 21. januar

”Slægtsforskning i 1900-tallet” v/ Per Andersen, Vanløse

Det kan være svært at finde nulevende slægtsmedlemmer og andre, der har levet i 1900-tallet. Kilderne er ofte nogle andre end dem, man normalt bruger som slægtsforsker, og man er også ofte nødt til at lege detektiv. Der vil blive gennemgået de vigtigste værktøjer for 1900-tallet og der gives mange eksempler på, hvordan de anvendes.

Lørdag 25. februar

Introduktion til hjemmesiden www.familysearch.org v/ Bodil Grove Christiansen, Aulum (FU)

På Family Search er der værktøjer til rådighed, hvis man ønsker at lave slægtsforskning i andre lande, og dette vil blive gennemgået. Desuden vil søgefunktionen blive grundigt gennemgået, og der henvises til andre databaser, som samarbejder med Family Search, herunder Ancestry, Find My Past og Myheritage

Lørdag 18. marts: Arkiv.dk og Historiske kort/v Arkivleder Karin Suhr Rasmussen

Vi skal se på, hvordan man som slægtsforsker kan bruge de lokalhistoriske arkiver til at få ”fyldt på”, når man ved hjælp af kirkebøger, folketællinger og tingbøger har tjek på navne og

datoer. Hvordan vi finder oplysninger på arkiv.dk og på hkpn.gnt.dk (historiske kort).

Generalforsamling, dagsorden iflg. Vedtægterne.

Lørdag 8.april: Knaster i din slægtsforskning. Kræver medlemskab

Denne dag giver Slægtshistorisk Forening Guldborgsund deres medlemmer mulighed for at mødes på kryds og tværs for i fællesskab at hjælpe hinanden videre over knaster og knuder i den enkeltes slægtsforskning. Som noget nyt beder foreningen om tilmelding til arrangementet på mail:

Sekretærsfg@outlook.dk senest tirsdag den 4. april.

Lørdag den 20. maj: Familieudflugt, Kræver medlemskab
Frilandsmuseet i Maribo med guidet rundvisning.

Tid og Sted: Se hjemmesiden:

<http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/aktiviteter.html>

Aktiviteter:

Gotisk værksted, Hjælp til selvhjælp. Begyndere/Øvede der arbejder med egne tekster.

Mandag 16.januar, mandag den 20. februar, torsdag den 16.marts

Skriveværksted: Vi skriver om en ane eller to, men først efter at have taget ham/hende under luppen og fået svar på spørgsmål, vi ikke vidste, man kunne stille. Onsdag 18.januar, torsdag 23.ferbruar, mandag 13.marts.

Alle velkomne, ikke medlemmer kr. 50

Diverse Arbejdsgrupper som Kræver medlemskab:

Legacy v/Kate Andersen

Onsdag den 25. januar, onsdag den 22. marts

Sted: Møllebakkeskolen, pedelboligen, Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing F. Kl. 16-18

Lægdsruller/ejendomsoplysninger v/Kate Andersen

Tirsdag den 17. januar, onsdag den 8. marts.

Sted: Møllebakkeskolen, 1974 bygningen, Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing F. Kl. 19.00-21.30

NY AKTIVITET: Uformelt arbejds møde, ingen tilmelding.

Torsdag 26.januar, lokale 1, kl. 10-12: Opfølgning på foredraget: "Find nulevende personer".

Tirsdag den 28.februar, lokale 1, kl. 12-14: Opfølgning på foredraget "Familysearch"

Onsdag den 29.marts, lokale 2, kl. 16-18 Opfølgning på foredrag "Arkiv.dk"

Sted: Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 Nykøbing F.

Opfordring fra Redaktøren!

Hvis du har historier eller andet fra din slægtsforskning, som du vil dele med os andre, så send det til mig: Vita_thomsen@mail.dk

Ordinær generalforsamling lørdag den 18.marts 2017

Kulturforsyningen Voldgade 1. 4800 Nykøbing F.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formandens fremlægger beretning til godkendelse
3. Kassereren fremlægger der reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste kalenderår
5. Behandling af indkommende forslag
5. Valg til bestyrelsen:
På valg:
Mogens Allerup, (villig til genvalg)
Margit Pedersen, (villig til genvalg)
Suppl.
Arne Skjoldmose, (villig til genvalg)
Lis Lund, (villig til genvalg)
6. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Ingen på valg
7. Evt.

